

Moederdag knutselen –Originele ideeën om zelf te maken!

28 april 2019



Wil jij iets super moois voor Moederdag knutselen? Laat je dan inspireren door één van deze originele knutselideeën. Want zelf gemaakte Moederdag cadeautjes zijn absoluut het leukst!

Foto of kaarthouder van zoutdeeg



Dit allereerste knutselidee is simpel, maar met super leuk resultaat. Precies waar ik van houd. Je maakt de foto- of kaarthouder door van zoutdeeg een stevige basis te maken. Daar steek je dan een stuk ijzerdraad in dat je aan het einde oprolt als een slakkenhuis. Bak hem af in de oven op 100 graden en daarna kun je je fotohouder verven.

Bloemen handjes in een versierde bloempot



Van bloemen worden alle mama's blij. Ik in ieder geval! En helemaal als de bloemen gemaakt zijn van de handafdruk van je kind. De versierde pot kun je later ook nog voor iets anders gebruiken, zoals kruiden bijvoorbeeld.

Ketting met zoutdeeg hanger



Met deze speciale Moederdag kettingen verras je je moeder zeker. Ik maakte ze door uit zoutdeeg hartjes te steken met een koekvormpje. En de donut maakte ik door een rondje bal zoutdeeg plat te drukken en er een rondje uit te steken. Toen het zoutdeeg hard geworden was in de oven heb ik het nog geverfd en de hangers aan een touwtje gehangen.

De liefste mama van de wereld



Er is er maar één de liefste en dat is mama! □ De werelddol maakte ik van zoutdeeg dat ik kleurde met voedingskleurstof. Eerst de blauwe bol en daarna kleide ik er met groen continenten op. Daarin stak ik een satéprikker met een bordje waarop ik toen de bol uitgehard was in de oven 'Voor de liefste mama van de ↓' opschreef. Je kunt de bol eventueel ook maken van klei of wit deeg en hem daarna verven.

Persoonlijke kaars met eigen tekening

Wat ook een super bijzonder cadeau is om voor Moederdag te knutselen, is deze persoonlijke kaars met daarop je eigen tekening! Eerst maak je een prachtig kunstwerk op papier en daarna laat je hem als het ware door de kaars opnemen door hem te verhitten.

Boekenlegger maken



Met de afdruk van je hand kun je zoveel leuks. Daar is deze boekenlegger ook weer een voorbeeld van. Je trekt je hand om op dik papier en knipt hem uit. Dan plak je hem met goeie lijm op een ijsstokje en kun je hem versieren. Leuk om samen te geven met een mooi boek.

Moederdag schaalkje knutselen



Nog een te gek zoutdeeg idee dat je voor Moederdag kunt knutselen. Je drukt je hand in het zoutdeeg en de afdruk snijdt je uit. Daarna leg je de hand voorzichtig in een schaalkje dat in de oven kan, zodat er in de hand een kommetje ontstaat. Als je de hand afgebakken hebt, dan verf je hem en dan is je Moederdag schaalkje klaar. Leuk om sieraden in te bewaren of een waxinelichtje op te zetten.

Waxinelichtjes



Nog zo'n mooi lichtje. Alleen is nu niet de kaars het kunstwerk, maar de lichtjeshouder zelf. Ik maakte hem door een glazen potje te verven. En daar omheen bond ik een touwtje met een hartjes hanger van zoutdeeg eraan.

Tot aan de maan en terug



Ik hou van jou tot aan de maan en terug! Dit idee om te knutselen voor Moederdag is een echt kunstwerk. Eerst maak je een schilderij van een sterrenhemel. Ik heb daarvoor verf gebruikt en waskrijt voor de maan, dat geeft een leuk effect. Daarna plak je er een trap op van ijsstokjes en een uitgeknipte foto, net alsof je naar boven klimt.

Moederdag thee



Is jouw moeder een echte theeleut? Dan vind ze het vast leuk om deze gepersonaliseerde theezakjes met lieve boodschap te krijgen! Ik knipte hartjes uit waarop ik iets liefs schreef en plakte die op het etiket. Maar je kunt natuurlijk ook een andere vorm maken en versieren. Leuk voor bij het ontbijt op bed!

bron : Lady Lemonade